

Ik hoorde mijne ziele groeien

René De Clercq (1877 - 1932)

René De Clercq (1877 - 1932)



Ik hoor-de mij - ne zie - le groei - en, te nacht, te



nacht. ——— Dat was een sprui - ten, was een bloei - en,



Dat — zong — zo zacht. Ik hoor-de mij - ne zie - le



groeï - en, te nacht, — te nacht. ——— Dat werd een



rui-sen, werd een loei - en, een storm ——— van kracht. ———



Ik had geen leed, ik had geen zor - gen, te



nacht, — te nacht. ——— Toen ik ont - waak - te ———



heeft de mor - - gen mij dit lied — ge-bracht.